

# JOOST TEN KRUK



De mond van de rechtvaardige  
is een bron van leven!

Copyright © 2002: Raymond van Woudenberg  
Omslag: Raymond van Woudenberg

Eerste druk: augustus 2002

Uitgave:  
Vision Uitgeverij  
Postbus 70.077  
9704 AB Groningen  
Nederland

ISBN 90-75613-19-9  
NUR 360



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission of the publisher.

De vrolijke voedzame  
doch leerzame verhandelingen  
uit het leven van:

# JOOST TEN KRUK

Door Ray!



*Vision*

Uitgeverij - Groningen

WELLICHT DAT HET KWAM DOOR DIE VREEMDE WOORDEN VAN JEZUS DIE IK DIE AVOND GELEZEN HAD: "WIE ZIJN LEVEN LIEFHEEFT RAAKT HET KWIJT, MAAR WIE ZIJN LEVEN IN DEZE WERELD NIET LIEFHEEFT KRIJGT EELWIG LEVEN."



IK, JOOST TEN KRIJK BEN EEN ECHTE STRIPHELD! IEDEREEN KENT MI! IEDEREEN LEEST AL MIJN ALBUMS, ZELFS BILLY GRAHAM, IK BEN ...

EEN EIKEL!



EEN EIKEL? GAAN WE SCHELDEN? TUINKAASJETER DIE JE BENT!

JE BENT EEN EIKEL. KUK ZELF MAAR.



HELP! JE HEBT GELUK! IK BEN ECHT EEN EIKEL

ZEI IK TOCH!



SO ERG IS DAT OOK WEER NIET! JE KAN EEN EIK WORDEN.

NIX CARRIERE ALS STRIPHELD. EEN EIKEL! WAARDELOOS!



MAAR ... WAT MOET IK DAN DOEN?

JIJ? WAT BEN JE TOCH EEN EIKELTJE!



IK STOP JE IN DE GROND. DAN KOMT DE REST VAN ZELF GOED!

WEL ... SOMS SCHIJVEN DROMEN EEN PROFETISCHE WAARHEID TE BEWATTEN ... MAAR HEER?

EEN EIKEL?





